

Broze Aarde

Seizoen 2022-2023



Vieringen elke 1^e en 3^e zondag van de maand om **10:30** in de **Waalse kerk**.

De Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden is een gemeente waar ruimte is en licht, voor wie zoeken. Zoeken mag even belangrijk zijn als vinden. De groep bestaat uit mensen die de Bijbelse traditie willen beleven in de werkelijkheid. Woorden en daden worden getoetst aan de vraag wie gediend wordt: de machtige of de onmachtige.



Komend seizoen laten wij ons inspireren door het boek **Broze Aarde** van **Antjie Krog**, een mis voor het universum in dichtvorm.

Een broze aarde is kwetsbaar. Voor een broze aarde moet gezorgd worden. Broze breekbare aarde versus vette Friese klei

Het jaarprogramma staat nog in de steigers, mogelijke elementen:

- **Bosk**; het bos als longen van de aarde
- Vredesweek: Generatie Vrede
- **Titus Brandsma**, heilig verklaard, maar ook vredesactivist
- Een bezoek brengen aan biologisch dynamisch bedrijf
- Scheppingstheologie
- **Groene theologie**, inspiratie boek van Trees van Montfoort
- Groen geloven, inspiratie website www.groengeloven.com
- De hele aarde op de werelderfgoedlijst, inspirerend initiatief Henry Mentink
- Broze aarde en de zorg voor de broze mens
- **Dag van de Aarde** 22 april 2023

WAT DOE JIJ IN VREDESNAAM?



Wilt u op de hoogte blijven van onze vieringen? Scan de QR code en meldt u aan via de website

